

# P R O G R A M M A

## **Dinsdag 3 oktober**

- 10.30 ontvangst met koffie en thee
- 11.00 welkom in de eetzaal
- 11.30 verkennen van gebouw en omgeving
- 12.30 lunch
- 14.00 eerste lezing (Jacob Slavenburg) en uitwisseling
- 16.00 thee
- 16.30 vrij programma
- 18.00 avondeten
- 19.00 tweede lezing (Ankie Hettema) en uitwisseling
- 21.30 korte bezinningsafsluiting in de eetzaal

## **Woensdag 4 oktober**

- 8.00 wekken met muziek
- 9.00 ontbijt
- 10.00 derde lezing (Andre de Boer) en uitwisseling
- 13.00 lunch
- 14.00 vierde lezing (Peter Teunis) en uitwisseling
- 16.00 thee
- 16.30 vrij programma
- 18.00 avondeten
- 19.00 vijfde lezing (Jaap Dijkstra) en uitwisseling
- 21.30 korte bezinningsafsluiting in de eetzaal

## **Donderdag 5 oktober**

- 8.00 wekken met muziek
- 9.00 ontbijt
- 10.00 zesde lezing (Leo Duivenvoorden) en uitwisseling
- 13.00 lunch
- 13.45 opruimen
- 15.00 korte bezinningsbijeenkomst in de Tempel
- 15.30 thee en afsluiting

[www.spiritueleteksten.nl](http://www.spiritueleteksten.nl)



**Verdiepingsmidweek  
op conferentiecentrum  
Noverosa  
over het thema  
'mysteriën van geboorte,  
leven en dood'**



## VERDIEPINGS MIDWEEK

Thema 'mysteriën van geboorte, leven en dood'

3, 4, 5 oktober 2017

**Conferentiecentrum Noverosa**, Badweg 12, 8085 RL Doornspijk, tel. 0525-659110  
Kosten € 175,- p.p. (inclusief koffie/thee, vegetarische maaltijden, 2 overnachtingen en 6 lezingen). Bezoek van alleen de woensdag is ook mogelijk, kosten € 75 p.p. (inclusief koffie/thee, vegetarische maaltijden en 3 lezingen). Kamperen met tent, caravan of camper is mogelijk. Inschrijven en nadere informatie (midweek en woensdag) via [www.spiritueleteksten.nl](http://www.spiritueleteksten.nl)

### S P R E K E R S

**Jacob Slavenburg**

#### REIS LANGS DE MYSTERIËN

Er loopt een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis. Hoe onzichtbaar ook voor velen, er is een stille groei van bewustzijn. We zullen op deze reis bij enige markante punten op deze ontwikkelingsweg stilstaan.

**Ankie Hettema**

#### VERHALEN ALS TROOST BIJ VERLIES

Verlies raakt aan alle niveaus van leven. Het roept een scala van gevoelens op. Echte verhalen liegen niet; zij prikkelen tot verrassing, tot ontdekking.

In de lezing nemen verhalen ons mee hoe wij naar verlies kunnen kijken, waar een waarheid wordt vrijgemaakt, die in ons te wachten ligt – om onthuld te worden.

**André de Boer**

#### HET INNERLIJKE CHRISTENDOM OVER GEBOREN WORDEN, STERVEN EN HERLEVEN

Binnen het uiterlijke christendom, dat zich in talloze vormen openbaart, groeit de ontvankelijkheid voor innerlijk begrip van het nieuwe testament en andere geschriften uit het vroege christendom. Zo komt bij steeds meer mensen een besef van eenheid van al het bestaande tot ontwikkeling en ontstaat er dieper inzicht in de universele, bevrijdende weg die we als individu, als groep en als mensheid kunnen gaan.

**Peter Teunis**

#### KRACHTEN VAN VERANDERING

Op aarde verandert altijd alles. De natuur, die de bron is van alle leven, is tegelijk de bron van alle afbraak, van de dood. Dit principe kun je ook moeilijk over het hoofd zien, want je bent er zelf, als mens, aan onderworpen. Nu kun je je afvragen: waarom is dit zo? Zijn er misschien eenvoudige, zichtbare principes te ontdekken?

**Jaap Dijkstra**

#### LEVEN VANUIT EEN ALLOCENTRISCH PERSPECTIEF

De noodzakelijke taalontwikkeling bij kinderen heeft als tegenkant dat zij het oorspronkelijke perspectief van waaruit ze waarnemen vergeten. Het moet toch mogelijk zijn om tijdens de persoonlijke ontwikkeling dit perspectief te blijven herinneren. Het kinderboek 'Het kind van overal en nergens' wil hier een aanzet toe geven.

**Leo Duivenvoorden**

#### DE BETEKENIS VAN ONS LEVENSEINDE

Als wij vinden dat ons leven zin heeft, hoe zit het dan met ons levenseinde? Wat kan daarvan de betekenis zijn? Nu we in onze westerse maatschappij steeds verder gaan op het pad van het zelfgekozen levenseinde, is het doorgronden van de betekenis van leven én dood urgenter dan ooit. Zijn er openingen te vinden waardoor een nieuw licht op dit vraagstuk kan gaan schijnen?



Jacob



Ankie



André



Peter



Jaap



Leo